

Gegroet o kruis, onze enige hoop...

TOT VROOM AANDENKEN
AAN DE ZIEL VAN MIJNHEER

FRANS DE VINCKE

weduwnaar in het eerste huwelijk van
Mevrouw IVONNE GEORGET

echtgenoot van Mevrouw

ELISA DE TAEYE

geboren te Schendelbeke de 13 juni 1893
en godvruchtig overleden te Geraardsbergen
de 24 oktober 1970. Gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.

Oud-Strijder 1914-1918.



De familiën **De Vincke, De Taeye,**
Durant en Van Den Noortgate,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

DRUK. DE VOS

Niemand kan zich gelukkig noemen, want
niemand is vrij van beproevingen. Dat
heeft de dierbare overledene zeer goed
ondervonden.

Eenvoudig en stil was de gang van zijn
leven, gekenmerkt door werkzaamheid, ge-
dienstigheid en een natuurlijke zin voor
eerlijkheid en oprechtheid. Hij bewandelde
de weg van vrede en gerechtigheid, al
goed doende zonder ijdele roem of men-
selijk opzicht.

De strijd is nu gestreden, mijn loopbaan
volbracht: « Vader in Uw handen beveel
ik mijn geest ».

O God, die in het verborgene ziet en
geen goed onbeloond laat, wil genadig het
offer van mijn leven aannemen tot uitboe-
ting van wat ik zou kunnen misdreven heb-
ben en voor het geluk van allen die mij
dierbaar zijn.

Dierbare echtgenote, eerder onverwacht
brak voor mij het scheiden aan hier op
aarde. Hoe nietig is toch het menselijk le-
ven. Heb dank voor uw genegenheid, en
bezorgdheid.

Bemide kinderen en kleinkinderen, nu
ik de grote weg ben gegaan die ieder
mens eens hoeft te doen, blijft uw ver-
trouwen stellen op de eeuwige goedheid,
die beter weet dan wie ook wat goed is
voor ons. Ik verlaat u met de vaste hoop
op het blijde wederzien.

Heer, geef zijne ziel de eeuwige rust.