



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Justin DE VISSCHER

Weduwnaar van
Mevrouw Judith DUTRANOIX

Hij werd geboren te St.-Denijs-Boekel
op 10 januari 1909
en is godvruchtig overleden op 11 november 1996
in O.L.Vrouwziekenhuis te Oudenaarde,
gesterkt door het Sacrament van de ziekenzalving.

Voor elke uitdrukking van medeleven bij zijn heen-
gaan danken U oprecht :

De families DE VISSCHER, CEUTERICK en
DUTRANOIX, VAN WITTENBERGHE.

Pépé,
Eindelijk rust
geen pijn
geen angst meer om wat komen zal
geen verdriet meer omdat je de dingen
niet meer kon doen zoals je zo graag wou.

Het viel je zwaar te moeten leven zonder mémé
maar uit je kinderen en kleinkinderen
putte je de kracht om verder te gaan.
Je was hen dan ook heel dankbaar
omdat ze je met hun zorgen omringden
maar je kon het hen moeilijk zeggen.

Toch weten wij allen
dat je blij en gelukkig
van de kleine dingen hebt genoten.
Weemoedig was je bij ieder vrolijk moment.
Bij de geboorte van elk achterkleinkind
rolden er tranen van ontroering.

Bedankt pépé
om zoveel jaren in ons midden te zijn,
en voor de zoveel mooie momenten
die wij hebben gedeeld.
Wij zullen nu verder leven
met de herinnering aan jou en mémé.

Rust nu maar uit ...

Namis op zondag 1 december 1996 om 10 uur.

Rooscenter "Funeralia" Kwaalm -Brakel 055/42.84.80