

Zalig zij die treuren, want ze zullen vertroost worden.  
(Bergrede)



ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

**Arthur DE VLAMINCK**

echtgenoot van Mevrouw

**MATHILDE KEPPENS**

geboren te St-Jans Hemelveerdegem de 11 Januari 1888 en er godvruchtig in de Heer ontslapen de 2 Mei 1956, voorzien van het H. Sacrament des Oliesels.

Hij was lid van de Bond van het H. Hart en van andere godvruchtige genootschappen.

Op de avond van zijn leven is zijn weg bezaaid geweest met talrijke beproevingen, die, als scherpe doornen, hem een vliemende smart toebrachten maar hem louterden als goud in de smeltkroes. Zij die treuren zegt de Heer, zullen vertroost worden reeds in dit leven omdat ze weten dat het lijden hen nader bij God brengt en voor niets moet gerekend worden in vergelijking met de eeuwige vreugde, waarmee het eenmaal verwisseld wordt, omdat de goddelijke liefde van Christus in hun hart alle leed verzoet. Ze zullen getroost worden in het stervensuur, wanneer ze reeds van nabij de tuinen van het hemels Jeruzalem zien glanzen en met onuitsprekelijk zoet verlangen de zucht zullen herhalen door de beminde leerling geschreven "Kom, Heer Jezus I" Ap. XXII 20. Ze zullen getroost worden in het vaderland "waar God alle traan

van hun ogen zal afwissen" Ap. VII 17 en waar ze met gejubel zullen maaien wat ze in tranen gezaaid hebben Ps. XXV 5.

Zeer lieve echtgenote, we waren zo eens, 'n vezel in ons hart werd losgescheurd, wees moedig, de scheiding duurt niet eeuwig, eens zijn we weer verenigd om nooit meer te scheiden.

Mijn geliefde kinderen, kleinkinderen, zuster en familieleden, treurt niet maar blik met vertrouwen op naar de Vader in de hemel, die zijn kinderen nooit in de steek laat, maar hen dan meest nabij is, als de nood het hoogst is. Kristenen rekenen op Gods hulp. Gebed en offer voor de dierbare overledene zijn de schoonste bewijzen die men hem geven kan in 't aanschijn van de dood. Mocht hij in vrede rusten en de eeuwige vreugde bezitten.

Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons.

R. I. P.



De familiën

DE VLAMINCK,  
KEPPENS,  
HENDRICKX en  
MORREELS

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van christelijke deelneming en

**DANKEN U HARTELIJK.**

---

Uitg. L. Engels, Hemelveerdegem,