



DIT WEZE U EEN VROME HERINNERING AAN

Mevrouw

Julia DE VLAMINCK

weduwe van Prosper DE SMET

geboren te Geraardsbergen, op 8 december 1895
en overleden te Oetingen op 17 mei 1976, bege-
leid door de ziekenzalving en de gebeden van
de Heilige Kerk.

Omdat we zo vervuld zijn van Gods Geest
die Kristus-Jezus deed verrijzen
en die ook ons eens
eeuwig zal doen leven,
daarom kunnen wij danken, Heer,
bij dit sterven van moeder en meter :
voor haar werklust,
voor haar milde zachtheid,
voor haar zorgende bekommernis
om elk van ons
en om al wie haar zorgend omringde.
Dank U, Heer,
omdat Ge ons een mens geeft
om van te houden
en om alles waarin ze groot was ;
we grijpen nu graag Uw vaderhand
om te geloven dat moeder
nu warm geborgen is in Uw liefde.

Haar kinderen

Ernest en Jeanne OSSELAER-DE SMET

Oscar en Nelly DE SMET-GOESSEY

Haar kleinkinderen

Liesbet en Katlijn OSSELAER

Luc DE SMET

DANKEN U.

Drukk. Freddy Bellemans-Timmermans - Oetingen