

Dit is de hoogste liefde, dat men zijn leven geeft voor een ander.

† Gedenkt in uw HH. Missen en gebeden

DE ZIELEN VAN DE HEER

ALBERT DE VLAMINCK

VOORZITTER VAN HET ZANGKOOR DE FALL,
ONDERVOORZITTER VAN DE FOTOCUB FOCUS
LID VAN DE BOND VAN HET H. HART
EN ANDERE GODVRUCHTIGE GENOOTSCHAPPEN

geboren te Geraardsbergen de 14 november 1918 en door
ongeval om het leven gekomen te Jabbeke, de 25 april
1965. Gesterkt door de HH. Sakramenten

EN VAN ZIJN ECHTGENOTE, MEVROUW

MARIE-THÉRÈSE DE LIL

geboren te Geraardsbergen de 15 augustus 1925 en door
ongeval om het leven gekomen te Jabbeke, de 25 april
1965. Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Tragische dood... ja. De traan en de dood, de rouw en de klacht en de smart is alles wat nu nog schijnt over te blijven ook voor een christen. Doch hij weet dat deze niet het laatste woord zullen spreken, dat boven dit alles het hogere ligt. Enig blijvende troost voor ons allen.

Weggerukt uit het leven in aanwezigheid van hun kinderen, het doel van hun leven, en wier naam op de stervende moederlippen lag. Niets was hun teveel voor hen. In noeste arbeid, geschraagd door de bezielende kracht van tedere genegenheid, waren ze voor hen een voorbeeld.

Hij, een dynamische vader en vriend. Zijn ernst won aller vertrouwen. Zij, een liefdevolle, levenslustige moeder, die niet omzag naar last en andermans leed hielp dragen.

Dierbare kinderen, vader en moeder hebben u maar tijdelijk verlaten. Zij waken over u en hun beschermende hand strekken ze over uw hoofden uit. Helpe u de God van smarte.

Zeeerbemide moeder, geef ons kinderen een kruisje en een zoen in onze plaats, want dat zullen ze missen. Dank u.

Beste broers, zusters en familie, helpt onze kinderen en leidt ze langs christelijke wegen naar een schone toekomst.

Beste vrienden, vooral van de Fall, moge ons aandenken de trouw aan het koor bevestigen; dank voor de schone uren in uw midden doorgebracht, zingt nog veel God ter ere en Vlaanderen ten bate, en vergeet ons niet in uwe gebeden. Gedenkt de les van onze dood: "Weest steeds bereid... niemand weet het uur..."

H. Hart van Jezus, ontferm U over hen !

Het was voor ons een grote steun in die tragische dagen uw welgemeend medevoelen en uw christene deelneming te mogen ondervinden; daarvoor zijn we U zeer dankbaar.

Jongeheer Leo DE VLAMINCK ;
Jongeheer Johan DE VLAMINCK ;
De Familiën DE VLAMINCK, DE LIL,
VANDERPUTTEN, VAN DE ROY en
PUTTEMAN.

Druk. ROBERT DE SCHUYTENEER, GERAARDSBERGEN