

De Heer Jezus zegt : « Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. »



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

de Heer

**Albert DE VLEESCHAUWER**

echtgenoot van Mevrouw Bertha DE LANGHE,

geboren te Michelbeke op 21 oktober 1903  
en overleden in de St. Franciscuskliniek te  
Brakel-Opbrakel op 3 juli 1975.

Gesterkt door de genademiddelen van onze  
Moeder de H. Kerk.

-----

Albert was iemand met een goed hart. Jarenlang heeft hij gewerkt in de mijnen. Hij had vele vrienden om zijn goedheid en behulpzaamheid.

Duurbare echtgenote, samen waren we zo gelukkig. Een korte ziekte belette me nog een woordje tot u te spreken. Gij weet echter dat ik u dankbaar ben voor alles. Lief en leed hebben wij gedeeld. Zoek nu troost in het gebed en bij onze vrienden. Tot weerziens in de hemel.

Beste familie, ook dank voor alles. Zwaar

werd onze familie de laatste jaren beproefd. Help mijn vrouw in deze moeilijke ogenblikken en dagen.

Bidt voor mij en mijn vrouw.

O.-L.-Vrouwke, bid voor ons.

De families DE VLEESCHAUWER-DE LANGHE,  
DE LANGHE-VANDEN ABEELE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel