



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

ALBERT DE VLEESCHAUWER

weduwnaar van Mevrouw
ALPHONSINE D'HAeyer

geboren te Nederbrakel op 24 juli 1905 en god-
vruchtig overleden in het ziekenhuis Zusters van
Barmhartigheid te Ronse op 28 oktober 1991,
gesterkt door de HH. Sakramenten

In deze tijd dat de chrysanten bloeien en de
herfstbladeren neervallen, dat de allerzielenzang
klinkt en de tonen van de doodsklokken over de
parochie galmen, dragen wij onze goede en teer-
geliefde vader naar zijn laatste rustplaats.

Zijn leven kunnen we omschrijven met de een-
voud die hem kenmerkte: hard werken, geen
grootse dingen, maar tevreden zijn met de din-
gen die op hem afkwamen. De grootheid van
een mens hangt niet altijd af van grote presta-
ties maar wel van de medemenselijkheid, de
liefde, de genegenheid en de bezorgdheid die
betoont wordt voor de medemens, ook voor de
"Ander" met hoofdletter, die wij God noemen.

Geliefde kinderen en kleinkinderen. Na de dood
van moeder, hebt gij met alles wat in u aan-
wezig was, geprobeerd de pijn en de last van het
afscheid te verzachten. Want gij waart mijn

troost. Verblijd mij nu door uw genegenheid voor
elkaar en bidt voor mij.

Dierbare familieleden en vrienden. Gij waart
allemaal zo goed voor mij en uw genegenheid en
medeleven heeft mij gesterkt en geholpen. Ge-
denk mij in uw gebeden.

**De families DE VLEESCHAUWER, D'HAeyer,
DE VOS en CORNELIS,**

danken U voor uw gebed en blijken van
deelneming in hun rouw.

Rouwl. Am. Marroyen, Brakel - Tel. (055) 42 26 08
Drukk. L. De Ruyver, Brakel - Tel. (055) 42 34 70