

Geloofd zij Jezus Kristus.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER
Albert DE VLEESCHOUWER**

echtgenoot van Mevrouw
Fernande DE PELSMAEKER,

geboren te Sint-Lievens-Esse, 17 februari 1908
en godvruchtig overleden te Zottegem,

11 april 1972,

gesterkt door het Sakrament der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.

« Heer onze God,
wij zijn hier samen
voor de uitvaart van uw dienaar Albert
die ons zo dierbaar was.
Wij vragen U :
laat hem ten volle delen
in uw hemelse vreugde.
Help ons te blijven geloven
dat Gij de mensen liefhebt
ook in lijden en beproeving.
Door onze Heer Jezus Kristus, uw Zoon ».

Vlijtig en werkzaam... bezorgd en bekom-
merd was hij voor het welzijn van zijn
schoon gezin. Dat was zijn levensbetrachting
en geluk.

Wij betreuren dan ook dat onverwachte
heengaan van onze geliefde echtgenoot en
goede vader.

Beminde echtgenote, dank voor uw trouwe
liefde en zorg waardoor wij samen ons gezin
hebben uitgebouwd.

Beminde kinderen en kleinkinderen, gij
kwaamt graag naar huis bij vader en moeder,
dat was een bewijs van uw dankbare liefde
voor ons. Moge diezelfde kinderliefde moe-
der troosten en sterken.

Duurbare zusters, broer en familieleden,
dank voor uw genegenheid en vriendschap.

Vrienden en kennissen, zo onverwacht werd
ik door de Heer geroepen, dit is geen af-
scheid maar een tot weerziens in de he-
melse vreugde.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn ver-
trouwen.

De families DE VLEESCHOUWER, DE PELS-
MAEKER, TUYPENS, WELLEKENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel