

... Toen de avond viel sprak Jezus :  
laten we oversteken  
naar de andere oever.

†

Dankbare herinnering aan

**Albert, Henri De Vleeschauwer**

echtgenoot van  
**Blanche Van Den Berghe.**

Geboren te Michelbeke op 15 november 1908 en er overleden op 8 februari 1986.  
Gesterkt door de Sakramenten van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Mijn laatste groet is voor hen,  
die mij in mijn onvolmaaktheid  
kenden en mij liefhadden.

(Tagore)

Blanche Van Den Berghe,  
Marc De Vleeschauwer,  
Marguerite De Vleeschauwer,

danken U om uw gebed en uw  
aanwezigheid.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel  
Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel