

*Uw dienaar laat Gij, Heer,
nu naar uw woord in vrede gaan.*



Dankbare herinnering aan

DE HEER

Albert Roger
DE VLEESCHAUWER

**echtgenoot van mevrouw
Germaine DE TEMMERMAN**

geboren te Michelbeke
op 18 december 1924
en godvruchtig overleden in het
A.Z. Sint- Elisabeth te Zottegem
op 16 september 1997,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Lid van de bond K.B.G.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.

Hoe ondoorgroendelijk zijn Gods wegen.
Je had nog zoveel verwachtingen maar totaal on-
verwacht en veel te vroeg ging je van ons heen.
Even ging je weg van huis doch je kwam er niet
meer terug.

Wij hadden het voorrecht jou " vo " en " pépé " te
mogen noemen en zijn daar fier op. Al diegenen
die jou kenden hadden het geluk je vrienden te
mogen zijn.

Je vrienden van de Kristelijke Bond van de ge-
pensioneerden verliezen met pijn in het hart een
toegewijd man.

Niets kan de leegte vullen die je nalaat. De mooie
en rijke herinneringen aan een liefdevol en
kristelijk man die zichzelf kon schenken maar ook
begripvol naar de mensen rondom hem kon luis-
teren, bewaren we als een kostbare schat diep in
ons hart. Het is voor ons een blijvende bron van
kracht om te leven zoals jij het ons leerde.

We zullen je missen maar vertrouwen je toe aan
God onze Vader.

Gedenk de overledene in uw gebeden.

De families
DE VLEESCHAUWER, DE TEMMERMAN,
KEERSTOCK en DE VLEESCHOUWER
danken u voor uw blijken van deelneming
in rouw en gebed.

Namis op donderdag 23 oktober 1997 om 19 uur.