

Geloofd zij Jezus - Christus.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

Alfons DE VLEESCHAUWER

echtgenoot van Irma KEERSTOCK

geboren te Michelbeke, de 10 Februari 1887 en
aldaar overleden, de 1 Januari 1953, versterkt
door de H.H. Sacramenten en de pauselijke Zegen.
lid van de H. Hartbond en andere godvruchtige
genootschappen.

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven
slechts een droom, het geluk hier op aarde van
korte duur. — Alles is ijdel, behalve God bemin-
nen en Hem alleen dienen. (Th. a K.)

De dierbare overledene was een eenvoudig en
rechtschapen man — hij ging door het leven on-
der het oog van God en onopgemerkt door de
mensen. — Thuis was hij de bezorgde echtgenoot
en vader — die zich arbeid noch moeite ontzag
om zijn kinderen een beter bestaan te verzekeren.
In zijn dienst vervulde hij met dezelfde bezorgd-
heid het werk, dat hem was toevertrouwd en waar-
voor hij tot op zijn ziek- en sterfbed om bekom-
merd bleef.

Sinds lang vocht hij zwijgzaam tegen de kwaal,
die zijn gestel ondermijnde — geen hulp echter
kon baten — rustig aanvaardde hij de schikken-
gen van God en is zacht in de Heer ontslapen.
Geliefde echtgenote en kinderen : uw ogen we-
nen, uw hart is bedroefd — vroeger, dan wij
dachten, komt de scheiding — ik dank u voor uw
genegenheid en goede zorgen — leeft zoals va-
der het u voordeed. Weest de steun van moeder
— helpt elkander en bidt voor mij in de H. Mis
en samen thuis. — Tot weerziens in de Hemel.
Eerwaarde zusters, ik beveel mijne ziel aan in uw
vele en goede gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

H. Franciscus Xaverius, bid voor mij.



Mevrouw Irma KEERSTOCK, zijn echtgenote ;
Mijnheer en Mevrouw Albert MENSCHAERT-DE VLEESCHAUWER ;
Mijnheer en Mevrouw Michel LUST-DE VLEESCHAUWER ;
Mijnheer Pieter DE VLEESCHAUWER ;
Mijnheer en Mevrouw Albert DE VLEESCHAUWER-DE TEMMERMAN en
kinderen Roger en Marcel ; zijn kinderen.
Mijnheer Roger DE VLEESCHAUWER,
De familiën DE VLEESCHAUWER-KEERSTOCK en BROODCORENS bedan-
ken U voor de blijken van deelneming, hun betoond bij het overlijden van

MIJNHEER
ALFONS DE VLEESCHAUWER

— Uitg. R. Taideman, Michelbeke.