

Omdat zij ons allen beminde  
is in alle stilte, na een moedig leven en  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken,  
van ons heengegaan:

MEVROUW

**Alma, Ancelma**  
**De Vleeschauwer**

echtgenote van de Heer  
Petrus Versmissen

geboren te Michelbeke op 28 januari 1911  
en het Rijk der Liefde ingegaan  
op 19 mei 1997.

*Lid van de Bond der Gepensioneerden.*

—

Haar echtgenoot, kinderen, kleinkind  
en de ganse familie zijn zeer gevoelig voor de  
blijken van deelneming en medeleven in de rouw  
die hen treft en zeggen oprecht: "Dank U".

De namis zal opgedragen worden in de kerk  
St.-Sebastiaan te Michelbeke-Brakel op  
maandag 23 juni 1997 om 19 uur.



*Slaap zacht, lieve mémé  
je lange strijd  
heb je met veel moed en geduld gedaan.  
Wie zal ooit begrijpen  
wat je hebt geleden  
of voelen wat je hebt doorstaan.*

*Maar....,  
je geloofde in de liefde  
die sterker is dan het lijden en de dood.*

Mijn goede echtgenote,  
ik ben thuisgekomen bij onze kinderen  
in de Heer.

Petrus,  
Dank je wel om de vele jaren samen.  
Ook in mijn 21 jaar ziek-zijn was je mij nabij  
met uw buitenmate zorg.

Kinderen, kleinkind, familie en vrienden,  
Dank, om zoveel waar geen woorden voor zijn.