

Dat de zielen der overledenen door de
barmhartigheid Gods in vrede rusten.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
M I J N H E E R

André De Vleeschauwer

echtgenoot van Mevrouw
Maria VAN HAEZEVELDE

geboren te Michelbeke op 9 december 1906,
en in de Heer ontslapen te Rozebeke op
22 juli 1972, in extremis gesterkt door de
genademiddelen van onze Moeder de
H. Kerk.

« Gij die de rechter der volkeren zijt,
verschaf mij recht naar verdienste,
rechtvaardige God die de harten kent ».

Psalm 5.

Wij kunnen deze profetenwoorden aan
het sterfbed van onze dierbare overledene
uitspreken als een smeekgebed om ontfer-
ming. Zijn leven was getekend door de
harde werkelijkheid van een zorgend en
moeilijk bestaan. In zijn lichaam droeg hij
de sporen van een genadeloos leven, dat
hem veel te vroeg en veel te onbarmhartig
gebroken had.

Maar hij zelf had het weten te dragen,
omdat het moest.

Dan willen wij samen bidden vandaag :
verschaf Hem recht, Heer, Gij rechtvaardige
God, die de harten kent, en weet hoe-

veel er is geleden, en hoe zwaar het leven
was; en wat er aan goedheid en zelfverge-
tenheid heeft geleefd en hoe moeilijk het is
ziek te zijn.

Nu is André zijn God genaderd, nu heeft
een Vader zich over Zijn kind ontfermd, nu
is iets groots en schoons volbracht, waar-
over een God in liefdevol erbarmen zich
nederbuigt, en we zullen het biddend
zingen :

Heer herinner U de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis hen toebereid.

Moeder, kinderen, vrienden, laat ons van-
daag eerst danken voor wat de dierbare
afgestorvene voor ons heeft mogen zijn,
en blij zijn om het goede dat wij hem
den geven.

De families

DE VLEESCHAUWER, DE LANGHE,
VAN HAEZEVELDE, SCHOCKAERT,

danken U om Uw gebeden en blijken
van christelijke deelneming in hun rouw.