

Het leven is geen vrede alhier,
geen wapenstilstand vragen ;
het leven is de kruisbanier
tot in Gods handen dragen.

(Guido Gezelle).

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

**André,
Prosper DE VLEESCHAUWER**

geboren te Michelbeke op 11 november 1927
en godvruchtig overleden
in het Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem
op 25 mei 1988,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oorlogsvrijwilliger Korea.

Lid van de neutrale bond der gepensioneerden.

Het leven van een mens is kort en broos,
maar toch is het oneindig belangrijk. Wij
komen hier immers niet zo maar wat toeven
en bezig-zijn, om daarna weer te verzwinden
en in het niet te verdwijnen. Neen, wij komen
hier onze aanloop nemen voor de eeuwigheid
en in het licht daarvan wordt alles wat wij
doen en zijn van onschatbare waarde. In het
licht daarvan mag ons leven dan ook geslaagd
heten in de mate het ons dichter bij de eind-
bestemming heeft gebracht : het eeuwig thuis
zijn bij de Vader.

Deze dierbare overledene was, zijn naam
getrouw, André betekent : « moedige », een
man die de moeilijkheden niet uit de weg
ging, maar die in tegendeel een taak op zich
dierf nemen, als een zaak hem zijn inzet
waardig bleek. Daar wijst zijn vrijwillig dienst-
nemen voor Korea op, maar ook zovele
andere, minder spectaculaire beslissingen en
engagemeten uit zijn leven. Dat Korea-avon-
tuur was trouwens ook de school, waarin hij
een zekere zachtmoedigheid en begrip voor
anderen had geleerd en tevens de betrekke-
lijkheid had leren inzien van zoveel menselijk
streven en bemoeien.

Moge de Heer nu het andere luik van zijn
naam, Prosper, wat « voorspoedig » betekent,
tot een werkelijkheid maken door hem voor
wat goed was in zijn leven in eeuwigheid
te belonen en hem barmhartigheid te betonen
voor alles wat verkeerd kan zijn geweest.
En laten wij, die hem kenden en van hem
hielden, hem in onze herinnering niet laten
verwezen, maar gedenken in ons gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

†

De families DE VLEESCHAUWER en FOUBERT,

zijn zeer erkentelijk om Uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Begrafenisond. bvba Raoul - (055) 42 24 48