



VROOM AANDENKEN

AAN MEVROUW

Anna DE VLEESHAUWER
weduwe van Alphons DE TEMMERMAN

geboren te Zegelsem op 22 september 1901
en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Oudenaarde op 3 maart 1983
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Onze Lieve Heer is moeder komen halen:
haar weg hier op aarde is ten einde. En zoals
voor elkeen wellicht, liep die weg langs zeer
afwisselend landschap: soms in de deugd-
doende zon van de voorspoed en het geluk,
vaak ook in de grauwe mist van tegenslag
en beproeving.

Hoe zij alles verdragen heeft en in liefde
aanvaard, hoe zij de Heer dankte om het
goede en smeekte bij de lastige moeilijkheden,
weet God alleen

Zij mocht genieten van een rustige oude
dag, omringd door haar liefhebbende kinderen
die haar voortdurend bijstonden. Nu zien zij
haar met droefheid heengaan, doch met in het
Hart ook een oprechte dank en fierheid: dank-
baar om alles wat God hen langs moeder
heeft geschonken, fier omdat zij zo'n goede
moeder lang mochten bewaren en vertroetelen.

Dierbare kinderen, gij waart mijn grote
vreugde: lang geleden heb ik u uwe hulpe-
loosheid gekleed, gevoed, geholpen. Nu ik
zelf zoveel hulp nodig had hebt gij mijn taak
overgenomen, met geduld, liefde en grote
genegenheid. Ik ben u oprecht zeer dankbaar.
Nu kunt gij nog iets voor mij doen: bid voor
mij, en blijf het Geloof trouw.

Hr. en Mw. Clement De Temmerman-Heregat,
kinderen en kleinkinderen,
Hr. en Mw. Georges De Temmerman-De Nayer,
kinderen en kleinkinderen,
Hr. en Mw. Richard De Schampheleire-De
Temmerman en kinderen,
Hr. en Mw. Ghislain De Temmerman-De Tem-
merman, kinderen en kleinkinderen,
Jongheer Henri De Temmerman,
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

De families De Vleeshauwer, Capiou,
De Temmerman en De Smet

danken U voor de blijken van deelneming.

Druk. BOTTELDOORN - Maarkedal
Begravenissen pvba D'HONDT - Oudenaarde