

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Augule DE VLEESCHAUWER

echtgenoot van Mevrouw
ALODIE DE HENAU.

Nijveraar

Beheerder der Etn. De Vleeschauwer Gebrs. N V.
Ridder in de Kroonorde

Erevoorzitter van de plaatselijke muziekmaatschappij
Erelid van verschillende plaatselijke maatschappijen.

Geboren te Ophasselt op 17 januari 1890 en
godvruchtig overleden te Gent op 21 mei 1964,
gesterkt door de Troostmiddelen van Onze Moeder
de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Het is mijn roem altijd voor Gods aanschijn
gewandeld te hebben in oprechtheid en eenvoud van
hart.

2 Kor 1, 12

Groot zal zijn beloning zijn, daar God hem door
het lijden beproefd heeft. Hij verdroeg het geduldig,
daarom behaagde hij Hem.

Wijsheden, 3, 5

Heer, Gij weet hoe diep en hoe scherp het afscheid
van onze dierbare dode ons hart heeft geraakt. Iets
van het dierbaarste dat wij hadden, hebt Gij van
ons omzeggens weggerukt; handen die de leiding
hadden over familie en bedrijf, en de schouders die
de zorgen droegen werden ons ontnomen. Vergeef
ons deze klachten, Heer, zij komen uit de diepten
van ons verdriet en uit de verwarring van onze
smart, maar wij richten ze tot U, omdat wij weten
dat Gij alleen hier kunt troosten en genezen...

Hij was een man die in eenvoud en gulhartige
goedheid door het leven is gegaan; een van die-
genen die zonder veel gerucht de plicht van elke
dag volbrengen en die hun handen weten te vouwen
tot gebed boven een leven van arbeid en toe-
widing, één die het geloof onzer vaders in zijn
ziel heeft bewaard en er zo naar leefde dat hij
ieder moment bereid was te verschijnen voor zijn
Schepper.

Heel velen zullen hem met stille eerbied en dank-
baarheid blijven gedenken; zij die met hem mocht-
ten samenwerken voor het welzijn van het familiaal
bedrijf, waarvan de groei en de bloei voor een aan-
zienlijke mate zijn aandeel was; al diegenen die in
de fabriek of daarbuiten mochten ondervinden met
wat voor een wijs en rechtschapen mens zij te
doen hadden.

Dierbare echtgenote, de zorg voor onze kinderen
was de grote vreugde van ons leven. Samen hebben
wij ons best gedaan om hen een schone toekomst
te bereiden: Onze Lieve Heer oordeelde dat mijn
werk hier op aarde af was. Samen zetten wij dat
werk toch voort: gij daar beneden en ik vanuit de
hemel; en zo blijft onze liefde leven in eeuwigheid.

Liefste kinderen, als de barmhartigheid van het
leven de pijn over mijn afsterven zal hebben ge-
beeld, blijft mij dan toch gedenken in uw gebeden
en tracht mij enigszins te vervangen bij moeder
door de steun van uw kinderlijke genegenheid.

De families

DE VLEESCHAUWER,
DE HENAU,
MONJOUR,
PENNEWAERT,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke
deelneming en danken U.

De Vos, Ophasselt