



**BID VOOR DE ZIEL VAN**  
MEVROUW  
**Bertha DE VLEESCHAUWER**

weduwe van de Heer  
**René DE VOS**

geboren te Zegelsem op 10 september 1890 en  
godvruchtig overleden te Oprakel op 21 oktober  
1970, voorzien van de HH. Sakramenten  
der zieken en de Pauselijke Zegen in het  
stervensuur.

Het is goed bij het heengaan uit deze wereld  
te mogen terugblikken op een lang en gelukkig  
leven.

Zij was eerlijk en oprecht, gewetensvol in  
handel en wandel, vroom en diep kristelijk.

Haar leven was dan ook innerlijk rijk en gelukkig,  
zonder uiterlijk vertoon altijd zeer huiselijk  
en familiaal. Haar echtelijke liefde en zorgvolle  
toewijding en haar vurig gebedsleven maakten van  
haar een hoogstaand kristen mens.

Een leven zonder smet en vlek verdient een  
gelukkige ouderdom. Zonder angst en in volle  
berusting, heeft ze haar levenseinde tegemoet  
gezien. Zacht en vredig is zij naar de Heer  
gegaan, gans overgegeven aan de Goddelijke Wil  
en zo innig dankbaar om allen die haar bemind  
hebben.

Dierbare familie, vrienden en kennissen, hoe  
zal ik U allen danken. In 't bijzonder mijn  
grootste dankbaarheid aan de Eerwaarde Zusters  
van het hospitaal, waar ik omringd door liefdevolle  
zorgen mijn laatste levensdagen zo gelukkig heb  
mogen doorbrengen. Liefde kent geen dood en  
geen graf; wij blijven met elkaar verenigd.  
God zegene en begare U allen.

De families DE VLEESCHAUWER, CAPIAU en  
DE VOS,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. GYSELINCK, Oprakel.