

Zij was aangenaam aan God en aan de
mensen : hare gedachteis zal in zegening
blijven.



BID VOOR DE ZIELERUST
van MEJUFFER
CELIMA MARIA
DE VLEESSCHAUWER

*Geboren te Lembeke den 12 April 1877, en
godoruchtig en zacht in den Heer ontslapen te
Oost-Eekloo, den 10 December 1947, voorzien
van de H.H. Sakramenten der sterfenden.*

*Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw
en van de confrerïen van het H. Hart en de
H. Barbara.*

Van hare teedere jeugd af, heeft zij den
rechten weg bewandeld, den Heere geveest, en
is zij van het kwaad afzeweken. De ijde-
le pracht en de bedriegelijke vermaken van
de wereld hebben haar niet kunnen verleiden :
in God stelde zij hare hoop en dit maakte
haar gelukkig.

Zoolang hare krachten het haar toelieten,
trok zij dazelijks ter Kerk, om bij het H. Hart
en O. L. Vrouw, die zij zoo trouw vereerde,
moed en sterkte te vinden. Het gebed was
hare geliefkoosde bezigheid, en zij wist het-
zelve met de werkzaamheid te verbinden.

Als de barmhartige Samaritaan, heeft zij
zich dienstig getoond aan allen die voorbij
kwamen, hen geholpen, moed en opbeuring
ingesproken.

Haar lijden heeft zij verdragen in vereeni-
ging met den gekruisten Jezus en de H. Moeder
van Smarten ; nooit kwam een klacht op
hare lippen, maar enkel dankwoorden voor
God, en voor dezen die haar bijstonden.

Gelaten en kalm was het stervensuur,
gansch gelouterd is hare ziel ten Hemel op-
gevaren om eeuwig den lof van haar Schepper
te gaan bezingen. O Maria, zij was Uw kind,
op U heeft zij gansch haar hoop gevestigd,
toon dat Gij hare Moeder zijt.

Beminde Broeders en Zuster, ik verlaat dit
dal van tranen en lijden en keer weder tot
mijnen God, dien ik zoo wel gediend heb. Ik
bewaer de herinneringen aan uwe genegen-
heit en liefde, ik weet dat Gij veel voor mij
zult bidden, Gij vooral mijn Broeders-Pries-
ters.

Daurbare Familie, mijne liefde tot U blijft
voortleven aan den overkant van 't graf. Ver-
heugt U met mij : ik ben voor eeuwig ver-
eenigd met God en zijn H. Moeder.

En gij ook, de Congreganisten, en allen
dien ik goed gedaan heb, blijft mij steeds
indachtig in uwe godvruchtige gebeden. Tot
wederziens hierna maals in 't Hemels Vader-
huis.

Mejuffer Maria DE VLEESSCHAUWER ;
Eerwaarde Heer Marcel DE VLEESSCHAU-
WER, Pastoor te Knesselare ;
Eerwaarde Heer Firmin DE VLEESSCHAU-
WER, Oud-Leeraar ;

De Familie DE VLEESSCHAUWER ;
De Familie STANDAERT ;
De Familie DE GROOTE

Bedanken voor de gebeden
en blijken van deelneming.

Drukkerij Ant. Reychler, koster, Oosteekloo.