

Hij ruste in vrede (Lit.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Charles-Louis De Vleeschouwer

echtgenoot van Mevrouw

Mathilde DE LANGHE

geboren te Michelbeke op 11 Februari 1873, en er
godvruchtig overleden op 7 Januari 1955,

Lid van de Bond van het H. Hart
en andere godsdienstige genootschappen



Zoals de Wijzen uit het oosten na een verre reis en moeizame tocht, geleid door de wonderbare ster, het Goddelijk Kind aanschouwden, zo is deze brave man na een lang en kommervol leven, geleid door 't Christelijk Geloof, aangeland in de eeuwige woonplaats, waar hij als loon voor zijn verdiensten God mag aanschouwen en daarin gelukkig zijn.

Op zijn sterfbed mocht hij met fierheid en gerustheid terugdenken aan zijn werkzaamheid, aan zijn gebeden, zijn goede voorbeelden en vooral aan 't groot getal kinderen die hij samen met moeder had opgekweekt.

De volbrachte plicht is het zekerste onderpand der eeuwige zaligheid.

Beminde echtgenote, laat het verdere leven aan God over: zijn Voorzienigheid zal u beschermen!

Beste kinderen en kleinkinderen, mijn vreugde en mijn kroon, bewandelt de wegen die ik u heb aangevoerd door woord en voorbeeld. Bewaart in uw hart de gedachtenis van vader en moeder, en houdt die gedachtenis in eer.

Beste familieleden, vrienden en kennissen, bidt voor mij en tot weerziens hierna maals.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Uitg. De Vleeschouwer L.-Coppens, Michelbeke



De familiën DE VLEESCHAUWER, DE LANGHE, HAECEMAN

danken Ued. om Uw blijken
van christelijke deelneming.