



Tot vrome herinnering aan
Mevrouw

Clara DE VLEESCHAUWER

Weduwe van
de Heer Raymond SURDIACOURT

geboren te Elst op 12 augustus 1898 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
Sint-Jozefskliniek te Vilvoorde op 16 de-
cember 1981, voorzien van de HH. Sa-
kramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

Amper twee dagen na de uitvaart van
haar broer Achiel, zijn we hier opnieuw
samen in deze zelfde kerk, nu om Clara
te begeleiden op haar laatste tocht.

Haar levensweg is zwaar geweest. Er zijn
mensen die van de ene tegenslag in de
andere vallen, zo was het ook voor Clara.

Niettegenstaande alles is ze toch niet in
verbittering gevallen. Hoeveel moed en
steun ze gehaald heeft uit haar vaste

kristelijke overtuiging kunnen we alleen
maar vermoeden. Ze is voor ons een
voorbeeld geweest van trouw en stand-
vastigheid in het volbrengen van haar
taak, van goedheid en geduld met de
medemens, van stipte vervulling van haar
kristelijke plichten.

Ze heeft de volle maat van zichzelf ge-
geven, in de beloning zal het ook een
overlopende maat zijn die de Heer haar
aanbiedt.

Dierbare dochter en kleinkinderen, nog
een laatste woord van dank. Ik blijf mijn
erkentelijkheid voor u verderzetten in
een zorgende bede voor u allen bij de
Heer.

Een milde troost waren ons
uw blijken van deelneming
en sympathie bij het afsterven
van haar die ons zo dierbaar
was.

De Families SURDIACOURT
en DE VLEESCHAUWER.