

GELOOFD ZIJ JESUS-KRISTUS ! Amen



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

**DENISE DE VLEESCHAUWER**

dochter van

**Mr Victor en Mw Zoë VERSTICHELEN**

geboren te Nederbrakel, de 19 maart 1933,  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde  
de 26 maart 1958,  
gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden



Heilige Moeder Gods, die hebt moeten aanzien hoe ze uw Zoon aan het kruis hebben doodgemarteld, zonder dat Hij enige straf verdiende, troost en sterk al degenen, die door het afsterven van een geliefd kind zwaar worden beproefd; help ze hun leed te dragen en zich te schikken naar de Voorzienigheid Gods, die meester is van leven en dood.

Jong zijn en moeten sterven blijft tot de dingen behoren die mogelijk zijn; naar het woord van de Heer kan de dood komen als een dief in de nacht, Met liefde en zorg werd ze groot gebracht, wat voor de geliefde dochter gedaan werd zullen alleen de ouders weten en zeker nu diep in hun hart bewaren. Een jong leven met alle toekomst nog voor zich is heengegaan, De laatste H.H. sacramenten heeft haar de moed gegeven te breken met het tijdelijke zodat ze zich helemaal kon voorbereiden op de ontmoeting met God in de eeuwigheid. Bij God eindigt ieder mensenleven. Voor alle vroomheid, voor al het goede dat ze deed is ze vroegtijdig beloond geworden.

Duurbare ouders, zuster, broeder en familieleden, mijn ziekte en dood hebben U veel angst en leed berokkend. Laat het voor u nooit een ontmoediging worden voor u gaat het leven voort. Aanvaardt uw leed in onderwerping en blijft bidden: Heer zoals gij het schikt is het altijd goed. Zo wordt dan uw verdriet een rijkdom en middel ter zaligheid, Ik dank U allen voor de grote liefde die gij me toedraagt Ik dank u voor de beste zorgen die gij u hebt getroost. Vergeet mij niet in uw gebeden en tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 d. afl.)



**Mr & Mw Victor DE VLEESCHAUWER-VERSTICHELEN.**  
**Mr & Mw Frans Imbo-DE VLEESCHAUWER en zoon Marc.**  
**De familiën DE VLEESCHAUWER-VERSTICHELEN.**

danken U van harte voor uw blijken van genegenheid en kristelijke deelneming.

-----  
Nederbrakel, Druk. Wwe O. Surdiacourt