

Geloofd zij Jezus-Christus, Amen.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mevrouw

**ELISA DE VLEESCHAUWER**

weduwe van Mijnheer

**Cyrille Spitaels**

geboren te Everbeek, de 18 maart 1876, en er  
godvruchtig overleden de 13 maart 1962,  
versterkt door al de genademiddelen van onze  
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen  
«in Articulo Mortis.»

De liturgie van de Vasten ligt in de woorden: «  
Gedenk, mens dat gij stof zijt en tot stof zult ter-  
rugkeren.» Gelijk een schaduw zijn mijn dagen  
weggevloeden. Hoe sterk men ook is, toch moet  
men buigen voor de dood, eens toch is het aantal  
levensdagen door God geteld bereikt.

In eenvoud, werkzaamheid heeft zij voor het  
oog van God haar levensbaan voltrokken. Haar  
lijden droeg zij op aan God in volle overgave aan  
Gods H. Wil.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familie,  
vaartwel, weest gelukkig (woorden der stervende)  
ik verlaat u om degene te vervoegen die ons zijn  
voorafgegaan, daarboven zien wij elkaar terug.  
Hebt dank voor al uw goede zorgen. God zal u  
belonen. Duurbare vrienden en kennissen, ver-  
geet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw Rijk.

300 d. afl.

De familiën

**DE VLEESCHAUWER en SPITAELS**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.