

Op U, o Heer, heb ik gehoopt,
niet beschaamd zal ik worden in eeuwigheid.



TOT VROOM AANDENKEN
van Mevrouw
ELODIE DE VLEESCHAUWER

weduwe van de Heer
VICTOR DE TEMMERMAN

geboren te St.-Goriks-Oudenhove de 10 september 1887
en godvruchtig overleden te Brakel-Elst
de 13 oktober 1977,
bediend met het H. Sakrament van de zieken.

Niettegenstaande de vele maanden van toewijding is
de dood nog onverwachts gekomen.

Gelukkig de mens die het in zijn leven zo aanstelt zo-
als hij in zijn dood wenst bevonden te worden.

De Heer zal haar wakende vinden:

Zij leed en streed in vereniging met de Heer
Jezus-Christus,

Zij bad en offerde voor hare dierbaren,

Zij ging naar de kerk zolang zij kon - een stich-
tend voorbeeld voor zovelen die zich richten
naar voorblijgaande en vergankelijke waarden,

Zij liet zich thuis bedienen met de sakramenten,
biecht en Communie, om zich beter te veren-
igen met haar Heer en God.

Bemide kinderen en kleinkinderen, familieleden en
vrienden, mijn taak is volbracht, het was een lang en
gevuuld leven van inzet en strijd, van vrouwen en
hoop op de toekomst.

Voor sommigen onder u was het een lange dag, zelfs
de langste dag om mij dagelijks in mijn onbeholpenheid
dichtbij te staan. Men ontmoet God in het gelaat van de
zwakken en hulpbehoevenden. "Wat gij aan de min-
sten der mijnen hebt gedaan, dit hebt gij ook aan Mij
gedaan" heeft Christus gezegd.

In Zijn naam dank ik u. Gedenk steeds uw moeder.

Wil rustig de vier Akten bidden.

Hr en Mw Oscar De Temmerman-Schamp, kinderen en kleinkinderen,
Hr en Mw Robert Van Lierde-De Temmerman en kinderen,
Mw Valère De Temmerman†-Van De Mergel, kinderen en kleinkinderen,
Hr en Mw Gilbert Haegeman-De Temmerman, kinderen en kleinkinderen,
Hr en Mw Albert De Vleeschauwer-De Temmerman, kinderen en kleinkind,
De families De Vleeschauwer, De Temmerman,
Van Den Driessche en Cruypelincx

danken U voor uw gebed en blijken van deelneming.