

Gegroet, o Kruis, mijn enige hoop.!



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van Mijnheer

**Emiel De Vleeschauwer**

weduwnaar van Mevrouw

**Marie-Emilie DE STAERCKE**

Geboren te Michelbeke, de 2 Juni 1865 en godvruchtig overleden te St Maria-Oudenhove de 24 Maart 1953 versterkt door de genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

De wet der waarheid was in zijn mond en geen ongerechtigheid werd op zijn lippen gevonden; in vrede en rechtvaardigheid heeft hij gewandeld en in ledigheid zijn brood niet geëten. (Paral. XXIX.99)

Zalig de dienaar dien de Heer zal bereid vinden, wanneer Hij hem zal komen rekenschap vragen.

(H. Mattheus 24.46)

Gij zijt mijn vrede en mijn kroon, mijn welbeminden blijft standvastig in de Heer. (Philipp. IV. 1)

Prijzen wij onophoudend met hart en mond, Maria de moeder van God, opdat zij ons geleide naar de ewige vreugden.

Bemide kinderen en kleinkinderen, ik dank U van harte voor uw grote genegenheid. U vooral die mij dag en nacht hebt bijgestaan in de laatste dagen van mijn leven. Toont mij nu nog verder uw liefde door te bidden voor mijn zielezaligheid; Tot blijde weezien in het ewig Vaderland.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid 300 d.afl.  
De vier akten. 12 j. aflaat

Uitg. Jooris. Faliestr., St. Ma.-Oudenhove



De familiën DE VLEESCHAUWER, DE STAERCKE,  
De familiën LIEDTS en HOEBEKE

danken U van harte voor Uw wel-  
willende deelneming en gebeden.