

Kostbaar is in 's Heeren oog de dood zijner uit-  
verko-enen. (Kerk. off.)



## BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

### EMILIE DE VLEESCHAUWER

Weduwe van Mijnheer

FRANÇOIS DE GEETER

Geboren te Nederbrakel

den 4 April 1862 en aldaar godvruchtig overleden

den 1 Februari 1947.

Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.



Zij heeft veel, lang en wel geleden en daarom heeft zij zich een rijken schat van verdiensten en offers bij O. L. Heer verzameld.

Gansch het lange leven van deze eerbiedwaardige moeder tot voorspoed van haar huis, tot voorbeeld en stichting harer talrijke kinderen; tot hulp van den evenaaste steunde op rechtschapenheid, op zuiver inzicht, op godsdienstigheid en kristelijke liefde.

Zij was ellendig geworden en ten niterste neergedrukt onder den last der moederlijke zorg en harer hooge jaren; doch haar geloof en betrouwen op Godes goedheid was steeds haar grooten steun, het gebed haar zoetsten troost en Gods wil was haar wil.

Mijne dierbare kinderen, vaarwel! Bewaart steeds Moeders en Vaders aandenken in uw hart. Vergeet nooit de lessen die ik U gaf: leeft als goede kristenen, vervult altijd voorbeeldig uw plichten tegenover God en zijne H. Kerk. — Bemint elkander. Tot weerziens bij O. L. Heer! God zegene en beware U!

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

R: I. P



Om uw blijken van genegenheid  
en Uw gebeden, danken U van  
harte

De Familiën DE VLEESCHAUWER,  
DE GEETER,  
DE PREZ, en  
VAN DER HAUWAERT.



---

Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.