

M  
Gedenk, mens, dat gij stof zijt  
en dat gij tot stof zult wederkeren.

+

Liefdevol aandenken aan  
Mevrouw

## Emma De Vleeschauwer

echtgenote van Theophiel ROOS,

geboren te Michelbeke op 22 oktober 1904  
en overleden op 28 februari 1990 in het  
A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem.  
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

—  
Bij het begin van de vasten, als de kerk ons  
laat nadenken over de betrekkelijkheid van  
het aardse en de vergankelijkheid van het  
leven, is Emma van ons heengegaan. Voor  
haar dierbaren wellicht, ondanks haar hoge  
ouderdom, nog een pijnlijke verrassing.

Zij was daar immers als een bestendige  
gegevenheid in hun leven, een vaste rots van  
steun, een blijvende oaze van toevlucht. Zo  
was zij altijd geweest, bereikbaar en vol  
onthaal en dan gaat men gemakkelijk ge-  
loven, dat het zo blijven zal nog vele jaren  
lang.

Maar Emma zelf wist wel, dat het niet  
duren kon. Zij voelde de jaren wegen en  
doorheen de wisselvalligheden van haar lange  
leven, doorheen lief en leed, vreugde en  
verdriet, was zij gerijpt tot die wijze be-  
zonnenheid, die mensen en dingen in hun  
ware verbouding ziet: gaven Gods namelijk

waar men dankbaar moet om zijn en waar-  
mee men plichtsbewust dient om te gaan,  
gaven die gelukkig kunnen maken, maar ook  
ongelukkig, als men ze missen moet, maar  
die juist daarom de moeite waard zijn, om  
er zich helemaal aan te hechten. Zo bereidde  
zij zich in alle sereniteit voor op de komst  
van de Heer. Zij wist dat de tijd naderde,  
dat Hij haar zou komen halen voor de  
dingen die niet voorbijgaan, voor een leven  
van geluk, dat eeuwig duurt. Gedenk, mens  
dat gij tot stof zult wederkeren... jawel,  
maar weet, dat het is, om te verrijzen  
samen met de Heer!

Wij zijn dankbaar om haar schone leven  
vol van eenvoud en plichtsbetrachting, van  
godsvrucht en betrouwen en wij bidden dat  
de Heer haar genadig mag zijn, voor wat  
er aan zwakheid kan zijn geweest in haar  
doen en laten. Wij zullen haar missen in  
haar doen en laten. Wij zullen haar missen,  
maar geen gemis kan diep in ons de vreugde  
doven bij het besef van wat zij hier is ge-  
weest en nu ongetwijfeld daarvoor ontvangt  
in eeuwigheid.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U!

De families De Vleeschauwer, De Langhe,  
Roos, De Ridder, danken U.

Namis : zondag 18 maart 1990 om 9.30 u.

Rouwleiding bvba «RAOUL», Brakel  
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel