

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Eveline, Georgette
DE VLEESCHAUWER**

echtgenote van **Robert VAN ELSUE,**

geboren te Opbrakel op 19 mei 1944 en na een korte maar pijnlijke ziekte van ons heengegaan in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 10 september 1983, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

« In Memoriam » van deze ingoede vrouw : iemand om van te houden, een aanhankelijke dochter voor haar ouders, een liefdevolle echtgenote, een zorgende moeder, een dienstvaardig medemens.

Als christenen en als mens hebben allen diep ontroerd meegeleefd met het lijden van dit schone gezin. Samen hebben ze gewerkt aan hun huis en het gemaakt tot een thuis voor allen. Welk aandeel heeft een moeder niet hierin, des te meer als het een jong en groot gezin betreft.

Zij die er nog zo nodig was is op korte tijd van ons weggenomen. In haar moederhart heeft ze het lijden in stilte gedragen om de anderen niet te bedroeven en diepgelovig de Heer ontvangen voor haar laatste tocht.

Alle menselijke hulp en medeleven zijn een balsem op de zo pijnlijke wonde van dit gebeurde, maar meer nog zal ons gebed een steun zijn.

Voor de zielerust van Eveline bidden we en eveneens vragen we steun en sterkte voor allen die ze in geslagenheid en diepe droefheid moest achterlaten.

Namis : zaterdag 8 oktober 1983 om 8 uur.

De families :

**DE VLEESCHAUWER, VAN ELSUE,
VAN HAEZEVELDE, DE MULDER,**

DANKEN U.

Begrafenissen Raoul, Marktplein, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel