

*Zeven jaar lang hebt gij voor ons gestreden,  
niemand weet wat gij hebt geleden.*



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

**Frans DE VLEESCHAUWER**

**echtgenoot van Mevrouw Margriet HOEBEKE**

geboren te Zegelsem op 24 januari 1935 en  
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth  
te Zottegem op 4 augustus 2001,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

---

Uw aanwezigheid en uw medevoelen  
waren voor ons een troost,  
wij danken U ervoor.

De familie.

Namis op zaterdag 8 september 2001 om 19 uur  
in de parochiekerk Sint-Ursmarus te Zegelsem.

Eenvoud siert een mensenleven, daar waar men gezaaid wordt moet men immers bloeien als bloemen op de heuvel. Zo is het leven geweest van Frans op de Leberg te Zegelsem. Vanop de heuvel waar hij geboren werd, kon hij elke dag de wisselingen van de natuur en de mensen aanschouwen. Het was zijn heuvel geworden; vergroeid met de natuurlijke schoonheid bouwde hij zijn gezin op, alles op zijn manier met hun vaste gewoontes, op het ritme van de opgaande zon en de klimmende maan. Zoals de natuur zijn stille bergt en behoudt zo was ook de gemoedsgesteltenis van Frans, want achter die stille verborg hij zijn tederheid. Een tederheid die zich uitte in het stille wegnemen van een rollende traan, onmachtig ze in woorden om te zetten. Zijn aftakelende ziekte streed hij moedig door, geholpen door zijn lieve Margriet, bewust en helder gedragen tot het einde zich, o zo onverwacht, kenbaar maakte in een laatste zoen aan zijn liefste kleinkind, want daarin vond hij zijn spontaneiteit en eenvoud terug. Zijn ziel werd meegegedragen met de stralen van de ondergaande zon naar het Licht van God dat géén einde kent.

Lieve Margriet, dank om de zovele goede zorgen aan mij besteed gedurende mijn ganse leven maar voornamelijk in deze laatste jaren; niets was u te veel. Laat de laatste omhelzing met mijn lief kleinkind een omhelzing zijn met jou. Dank. Lieve kinderen en kleinkinderen, jullie doet het goed, mijn stille waardering voor jullie ontloopte zich meer en meer de laatste jaren. Blijf elkaar omhelzen in liefde tot wij allen eens elkaar mogen terug zien in de liefde van God.

Dierbaren, draag zorg voor jullie lieve moeder.

*Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49*