

Geloofd zij Jezus Kristus.



BID VOOR DE ZIEL VAN
de Heer

Frans DE VLEESCHAUWER

echtgenoot van Mevrouw

Victorine VAN DE WATTIJNE,

geboren te Nederbrakel op 9 augustus 1900
en godvruchtig overleden in de
Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Oprakel
op 31 augustus 1973,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Hoe dikwijls horen we niet zeggen dat we het uur van onze dood niet kennen. We weten niet wanneer we zullen sterven, of we oud zullen worden of niet. Ja, we horen het zo vaak, en toch, telkens wanneer iemand uit ons midden is verdwenen verschie-ten we er als het ware van, hoewel we beter moesten weten. Ook deze maal werden we eerder verrast door het vroege droeve nieuws van het afsterven van onze duurzame overledene.

Heer, Gij zijt de Meester van leven en dood. Gij alleen kent ons uur. Begrijpen doen wij het niet, maar geef ons sterkte en genade opdat wij in de beproeving niet opstandig worden, maar integendeel door het lijden en de beproeving gelouterd worden.

Bidden wij voor onze duurzame overledene opdat God hem genadig weze en hem belone voor al het schone in zijn leven. Ten paradijze geleiden hem de HH. Engelen.

Mijn geliefde echtgenote, scheiden is pijn-lijk. Mocht het echter voor U een troost wezen te weten dat ik U zo dankbaar ben om wat gij voor mij geweest zijt in mijn leven. Blijven wij nu samen in gebed : dat God mij barmhartig weze en U sterke.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank U om uw liefde en genegenheid. Bidt voor mij en helpt moeder nu ik er niet meer ben.

Beste vrienden en geburen, U allen wil ik danken en vragen af en toe eens aan mij te denken in een vroom gebed.

H. Hart van Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families DE VLEESCHAUWER, ROOS,
VAN DE WATTIJNE, DE VOS,
zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in deze pijnlijke rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel