

Leven is ontwaken, sterven is opstaan.  
De dood geneest ons van het leven.



IN GODS VADERHANDEN EN IN UW GEBED  
BEVELEN WIJ DE ZIEL AAN VAN  
DE HEER

## Georges DE VLEESCHAUWER

echtgenoot van **Mevrouw Paula LISON**,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove  
op 15 december 1916 en godvruchtig  
overleden in de H. Hartkliniek te Oudenaarde  
op 28 augustus 1986,  
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van  
de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

---

Een deugdzaam leven is de weg tot een  
zalige dood. Hij was een diepgelovig kris-  
ten, een trouwe parochiaan, zijn plaats zal  
nu ledig zijn in onze parochiekerk.

Het leven van Georges was eenvoudig en  
edelmoedig, zacht en rustig. Na een werk-  
zaam leven in een moeilijke tijd, woonde  
hij nu samen met zijn vrouw in hun huisje  
aan de Donkweg.

Sinds enige tijd was zijn gezondheid ver-  
zwakt, maar alles heeft hij uit Gods hand  
aanvaard: voorspoed en tegenslag, blijdschap  
en verdriet; manmoedig heeft hij dat alles

gedragen, want Georges was een blij mens.  
Hoe graag verzorgde hij niet zijn hofke, be-  
zig zijn, met de mensen praten, dat alles  
maakte hem oprecht gelukkig.

Nu is het avond geworden in ons leven.  
Wij danken U en de Heer voor alles wat  
wij van U mochten ontvangen, voor de on-  
uitputtelijke liefde en toewijding voor uw  
vrouw, kinderen en kleinkinderen, voor uw  
stil voorbeeld van diepe godsvrucht, gegrond-  
vest op een eerlijke en diepe geloofsover-  
tuiging, voor uw schoon karakter, uw trouw,  
vriendschap en hulpvaardigheid.

Vrouw, wat wij samen hebben beleefd, in  
goede en kwade dagen, is zo overweldigend  
groot, dat de grenzen van tijd en ruimte  
overschreden worden en alles onvergetelijk  
wordt. Heb dank om alles en draag zorg  
voor uzelf, de kinderen en onze kleinkinde-  
ren.

Beste kinderen, leef voor moeder en voor  
elkaar in een geest van eensgezindheid, ver-  
trouwen en begrijpen.

Maria, Moeder der liefde, bid voor hem !

Voor uw medeleven en gebed  
danken U  
de families

DE VLEESCHAUWER, MAGINET,  
LISON, VANDERLINDEN.

Namis : maandag 6 oktober 1986 om 19 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel  
Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel