

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer !



TER NAGEDACHTENIS AAN

DE HEER

**Hector, Leo, Jozef
DE VLEESCHAUWER**

zoon van wijlen **Charles DE VLEESCHAUWER**
en **Mathilde DE LANGHE,**

geboren te Michelbeke op 2 november 1909
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 14 oktober 1980,
voorzien van de HH. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

We betreuen het onvoorzien overlijden van
een voorbeeldig man, diep gelovig en kerk-
gebonden kristen. Nog vorige zondag was hij
omzeggens de eerste in de kerk.

Zijn plots heengaan brengt leemte en rouw
in de familie want op zijn bezorgdheid en
grenzeloze toewijding konden allen rekenen.
Om zijn minzaamheid in omgang en recht-
schapenheid in handel en wandel werd hij
door allen die hem benaderden, geacht en
bemind.

Een troostvolle waarheid is het dat de
dood een overgang is naar het eeuwig le-
ven. Daar maait de mens wat hij hier op
aarde heeft gezaaid, daar plukt hij de vruch-
ten van zijn werk. Het moet onze overtui-
ging zijn dat God de mens hier in leven
laat zolang zijn werk niet af is. Eenmaal de
taak volbracht en voleind, roept Hij de mens
om hem het verdiende loon uit te betalen.

Beste broers en zusters, familieleden, ik
dank U voor uw liefde en genegenheid die
ik altijd heb mogen ondervinden. Blijft mij
gedenken in uw gebeden in het blij voor-
uitzicht dat we elkander terugvinden in het
hiernamaals bij de Heer.

Jezus Barmhartigheid.

De families **DE VLEESCHAUWER-DE LANGHE,**

danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel