

Ach, mijn onschuldig schaapke, Carmen
'k laat U moederloos in 't leven
Wie zal er nu zoals moeder deed,
U hulp en bijstand geven?... G. G.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

Mevrouw

Irene DE VLEESCHAUWER

echtgenote van de Heer
MARCEL ROMAN,

geboren te Oprakel op 2 februari 1926 en
door een smartelijk ongeval aan haar
geliefden ontrukt te Brakel-Nederbrakel
op 7 juli 1973.

Ze was lid van K.A.V.

Bond van de Katholieke Arbeidersvrouwen.

Broos als fijn kristal is het geluk in het
mensenleven. Alvorens men het goed beseft
springt dat geluk uiteen en bezaait het ver-
dere leven met scherpe scherven van bitter
verdriet...

Wat kan het leven hard zijn en de beproe-
ving bitter. Zwaar kan dit ongeval, zo on-
herstelbaar, wegen en teneerdrukken. Het kan
duister worden rondom ons, men ziet geen
uitweg! Men begrijpt niet, men gelooft niet
wat juist gebeurd is, men is geneigd tot
wanhoop en troosteloze droefheid.

Mijn zoon, zo spreekt de eeuwenoude
schrift, wees sterk en standvastig, want on-
begrijpelijk is dit alles voor hem die niet
gelooft. De gelovige echter weet dat er een
God is die in wijsheid alles leidt en be-

stuurt. Al is de ellende soms groot in dit
leven, er bestaat een beter en ander leven
vol vrede en eeuwig volmaakt geluk, waar
we elkaar weerzien.

In haar lag de goedheid en de liefde ge-
schapen, lijk de geur in het hart der rozen
en doorbalsemde alles waarmee ze in aan-
raking kwam. Haar beeld, haar geest leeft
voort in haar kind, waarop ze zolang heeft
gewacht en dat met haar op weg, slechts
enkele jaren heeft mogen genieten van haar
zorgende, toegewijde, moederlijke rijkdom.

Mijn beminde echtgenoot Marcel en mijn
lief kind Carmen, wreed en onverwacht was
mijn dood; zonder afscheid ben ik aan uw
liefde ontrukt. Moge God U sterken en
troosten in die droeve dagen. Moge dit groot
verdriet stilaan verteren. De tijd heelt alle
kwalen. Bouwt nu samen aan uw beider
geluk. Ik zeg U allen tot weerziens bij de
Heer in Zijn heerlijkheid.

Mijn geliefde familie en kennissen, uw ge-
negenheid en liefde blijve voortleven voor
deze die ik verlaat.

De families DE VLEESCHAUWER,
DE CUBBER, ROMAN, VAN COPPENOLLE,
zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Uitg. S. Gijselincx, Brakel-Oprakel