

Vader, evenals Moeder, waart Gij voor ons zo goed...

TOT VROOM AANDENKEN AAN

**DE HEER**

## **Leopold, Albert De Vleeschauer**

weduwnaar van Mevrouw

**Mathilde, Huberte Van Den Dooren**

geboren te Elst, op 2 augustus 1908 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St. Franciscus-kliniek te Brakel, op 13 februari 1977, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



**De families DE VLEESCHAUWER, VAN DEN DOOREN, DE PREZ en HERREGODTS,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming en DANKEN U.

---

Druk. De Vos - Tel. (055) 42 26 41

Het is maar geleden van vorig jaar, 27 maart, dat Gij, Vader, als een gebroken man achter ons moeder meeging tot aan haar graf. Wij voelden maar al te goed hoe diep de wonde van haar pijnlijk afsterven uw krachten ging ondermijnen. Wij kenden uw zorg voor ieder van uw kinderen en wij deden ons best om de wens van moeder tegenover U en tegenover elkaar zo goed mogelijk te vervullen. Wij hebben met U en voor U gebeden samen met ons moeder in de Hemel, wat Gij dan ook deed voor ons en tot ons moeder vooral in de meest pijnlijke ogenblikken van slapeloze eenzaamheid.

« Kinderen, Ik ga naar ons moeder... zorgt vooral goed voor Clement... »

De beste geneeskundige zorgen... de droeve tranen en angstige zorgen... Vader wist heel goed waarheen hij geroepen werd, het kan immers niet zijn dat de liefde die God in mensenharten voor elkaar heeft gelegd, bij de dood wordt afgebroken.

Beste kinderen, kleinkinderen, familieleden en kennissen, ik kan U niet genoeg danken voor uw genegenheid en uw troostende fijngevoeligheid vooral deze laatste maanden. Moeder en Ik zullen de Heer vragen U te troosten in dit voor U zo pijnlijk gebeuren. Wij rekenen er op dat Wij in familiegebed en vooral tijdens de Zondagmis in dankbaar herdenken mogen verbonden blijven. Vergeet nooit dat, wat ons familieleven zo schoon maakte, eenvoudig gebeurd is uit dankbare wederliefde tegenover U en uiteindelijk tegenover God zelf die in het huwelijk ons er de sterkte en de genade voor gegeven heeft.

H. Barbara, voer hem nu ten paradijze, en bescherm ons in ons verder familieleven.