

*De wijzer wijst elk uur en tijd,
maar 't uur niet dat ge schuldig zijt
te sterven! Wees dus voorbereid,
de wijzer wijst naar d'eeuwigheid! (G.G.)*

†

Zalig aandenken
van

Lucien De Vleeschauer

echtgenoot van

CHRISTIANE VERSTICHELEN,

geboren te Brakel op 11 maart 1938 en
godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent
op 30 januari 1984, versterkt door het
H. Sakrament der zieken.

Waak en bidt, want op een uur dat het
niemand vermoedt, op een onbewaakt
ogenblik komt de Mensenzoon. Over
iederem weg waarop de mens wandelt,
gaat de dood aan zijn zijde. Onverschillig
voor hulpgeroep, slaat hij zijn slag, zon-
der mededogen.

In de volle kracht van zijn leven, te mid-
den van drukke bezigheden, werd Lucien
vrijwel plotseling door de dood overvallen.
Als trouwe echtgenoot en vader, had hij

zijn huiselijke kring lief en was hij vol
zorg voor de toekomst zijnen nog jeug-
dige kinderen. Hij was goed voor de
evenmens en onderdanig aan zijn over-
heid. Hij was altijd bereid dienst te ver-
lenen waar men hem om vroeg. Werk-
zaam en zorgzaam heeft hij zijn leven
doorgebracht.

Mijn geliefde echtgenote, ik begrijp uw
grote smart bij mijn plotse heengaan. Ik
dank U voor uw trouwe liefde. Helaas,
ik heb U niet meer kunnen spreken; ik
had U willen vragen: wees sterk door
het geloof, draag zorg voor onze kinde-
ren en vooral voor Leentje bij wie ik
van uit de hemel aanwezig zal zijn bij
haar Eerste Communie dit jaar.

Mijn dierbare kinderen, bemint en eer-
biedigt uw moeder, weest voortaan haar
troost en haar vreugde al de dagen van
haar leven. Vergeet mij niet in uw gebeden.
Beste schoonouders, bloedverwanten en
vrienden allemaal, schenkt mij ook een
vurig gebed.

De families

De Vleeschauer, Verstichelen,
Van den Dooren en De Cock

danken voor uw gebed en de
blijken van diep medevoelen.