

Mijn ziel verwacht van U verlossing Heer !



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

**Madeleine, Marie, Emma  
DE VLEESCHAUWER**

weduwe van de Heer René DE MEYER,

geboren te Michelbeke op 17 september  
1906 en godvruchtig overleden te  
Zottegem in de St.-Elisabethkliniek  
op 14 december 1981,  
gesterkt door het Sakrament van de  
zieken en de Pauselijke Zegen.

Ten paradijze geleiden U de engelen ; dat  
bij uw aankomst U begroeten mogen de  
martelaren ; ze geleiden U tot in de hemel-  
se stad Jeruzalem.

De betreurde overledene was een toege-  
wijde goede moeder ; zij putte vreugde en  
voldoening in een zelfvergeten leven ; voor  
liefde en dienstbetoon vond ze steeds de  
tijd en altijd had ze woorden van troost  
en bemoediging op de lippen.

Haar gezin was haar leven : lief en leed  
deelde ze zo innig met haar kinderen dat  
de onvoorziene dood van haar schoondochter  
haar fataal is geworden. Ze mag haar han-

den vouwen boven een leven van arbeid en  
offergeest.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank  
voor de genegenheid en goede zorgen waar-  
mee ge mij altijd hebt omringd. God zal  
het U lonen. Leeft verder in eenheid en be-  
grip voor elkaar en bidt voor mij.

Familieleden en vrienden, hebt dank om  
uw vriendschap en tot weerziens in de eeu-  
wigheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families

DE VLEESCHAUWER, HAUSTRAETE,  
DE MEYER, GIJSELINCK,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
deelneming in de rouw die hen treft.

---

Begrafenissen Amand Marroyen, Brakel  
J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel