

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.

†

Bid voor de ziel van

Mevrouw

Maria De Vleeschauwer

echtgenote van de Heer

René De Ruyver

geboren te St.-Maria-Oudenhove, de 7 januari 1884,
en er godvruchtig overleden, de 4 december 1968,
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken en de
Pauselijke Zegen.

„Ik houd het er voor dat het lijden dezer
wereld niet opwegen kan tegen de heerlijk-
heid die geopenbaard zal worden. „

(Rom. 8,18)

Wij bidden U, o Heer, wees de ziel van
Uw dienaars Maria genadig, voor wie wij
U dit offer van lofprijzing aanbieden; wij
smeken Uw majesteit ootmoedig, dat zij, door
deze vrome eredienst met U verzoend, de
eeuwige rust moge ingaan. Door Jezus
Christus, onze Heer. Amen.

Beminde echtgenoot, ik weet dat mijn heen-
gaan voor U een zware slag betekent. Onze
lotsverbondenheid in lief en leed, vooral in
de zware tijd van ons verblijf in het buiten-
land, had tussen ons een echte liefdeband
gesmeed, waarvan de scheiding nood-
gedwongen veel pijn doet. Laat U echter
niet door droefheid overstelpen, want op

de eerste plaats past hier toch dankbaarheid
tegenover God voor ons samenzijn in lengte
van dagen. Schep moed en laten we nu
verbonden blijven in God.

Mijn geliefde Familie; kinderen had ik niet,
maar Gij hebt mij als bloedeigen kinderen
bijgestaan in mijn laatste dagen. Daarom
zal God U zegenen. Ik geef U mijn dank
voor alles.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families **DE VLEESCHAUWER,**
DE RUYVER,
VAN DEN BERGHE,
SPITAELS.

St.-Maria-Oudenhove, 7 december 1968.