



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Marie DE VLEESCHAUWER

weduwe van de Heer Victor LABEAU,

geboren te Nederbrakel op 12 februari 1902 en godvruchtig overleden in de H. Hartklinie te Oudenaarde op 11 januari 1983, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Wanneer zij in de avond van haar leven terugkeek op al 't voorbije, scheen het ook haar alles zo snel te zijn vervlogen, alhoewel zij de tachtig mocht overschrijden. Deze leeftijd in een goede gezondheid mogen bereiken is een gunst, voor weinigen weggelegd.

We zijn de Heer dankbaar omdat we haar zolang mochten behouden. Maria heeft steeds haar werkkraft en haar zorgen ten dienste gesteld van allen die haar waren toevertrouwd.

Omdat ze steeds als kristen geleefd heeft kon ze ook rustig de grote ontmoeting met de almachtige en barmhartige God afwachten,

Als kristen kunnen wij, in de droefheid om een overlijden steeds het hoofd opgericht houden omdat onze blik verder reikt dan dit gebeuren. We weten onze fouten opgevangen door Gods barmhartigheid en ons slagen ruim beloofd in een eeuwig geluk bij ons aller hemelse Vader, in een vereniging met allen die ons in geloof en deugd voor gingen.

Hemelse Moeder Maria spreek voor haar ten beste, zij die uw naam steeds met eer gedragen heeft.

De families :

DE VLEESCHAUWER, LABEAU,
ROOS, VAN ACHTER,
danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel