

De dag van morgen is onzeker en weet ge of God
hem u vergunnen zal? Nav. Chr. I. 32



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Marie Élodie DEVLEESCHAUWER

weduwe van Mijnheer **JOSEPH VANLIERDE**

geboren te Everbeek, de 2 Januari 1871, en
godvruchtig overleden te Velzeke-Ruddershove,
de 7 October 1952, gesterkt door de HH.

Sacramenten der stervenden.

Gelukkig de mens die zijn levenswandel niet
schikt naar den raad der goddelozen, maar zijn
vermaak vindt in de wet des Heren. Ps. I. 1. 2

Deze vrouw was eenvoudig en rechtschapen;
kwellingen en verdriet verdroeg zij met onderwer-
ping aan Gods H. Wil.

Zolang zij maar kon, was zij vlijtig aan het
werk en heeft steeds met veel nauwgezetheid haar
huis bestierd. De krachten haar ontbrekende,
stierf zij in een gezegende ouderdom, die een ere-
kroon is voor degenen die de weg der gerechtig-
heid bewandelen.

Bemide Zusters, Schoonbroeders en Bloed-
verwanten, ik bedank u voor uw genegenheid en
zorgen. Al wat ik verlang is een goed gebed. Dat
zal de blijvende band zijn tussen hen die heen-
gaan en degenen die blijven. Ik zeg u allen vaar-
wel en tot wederziens bij den Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U 300 d.
Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 q. afl.

Een milde troost waren ons uw blijken van
christelijke deelneming, hiervoor danken wij
U innig.

De familiën **DEVLEESCHAUWER,**
VANLIERDE, VANDEVELDE en **SPI-**
TAELS.

Dr. Vw Modde, Everbeek.