

Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden, wanneer Hij hem zal komen rekenschap vragen!
(H. Mattheus 24, 46)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Eugenie De Vleeschauwer

echtgenote van Mijnheer

Theophile HAEGEMAN

geboren te Sint-Maria-Oudenhove de 1ste Februari
1886 en er schielijk overleden de 21 April 1952
gezalfd met de H. Olie " In extremis ...

Waakt, want gij weet niet op wat uur uw Heer zal komen. Weet wel, dat de huisvader, indien hij wist op welk uur de dief moest komen, hij zeker zou waken en hem niet zou laten binnenbreken in zijn huis.

Houdt U dus ook allen gereed, want de Zoon des Mensen zal komen op de uur wanneer gij er minst aan denkt.
(H. Mattheus, 14, 42-44)

Zij was rechtvaardig en vreesde God. Ook in de zwaarste beproevingsen was zij aan God onderworpen en bewaarde haar ziel in vrede. Zij volbracht trouw haar christelijke plichten en beminde den evennaaste als haarzelve om God.

Mijn dierbare echtgenoot, kinderen en bloedverwanten, hoe hard is de slag die U treft door mijn onverwacht heengaan! Al wellen de tranen in uw ogen weest toch niet ontroostbaar, want vroeg of laat moeten wij toch het tijdelijke met het ewige leven verwisselen. Zoekt uw kracht in het gebed en in onderlinge liefde. Gij kunt mij verder uw genegenheid bewijzen door mijn ziel trouw indachtig te blijven. Vaartwel, tot weerziens in het ewige vaderhuis!

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid (300 d. a.)

De vier akten. (12 j. afl.)



De familiën DE VLEESCHAUWER - HAEGEMAN ;
De familiën VAN DEN BERGHE en VAN DEN ABEELE

danken U van harte voor Uw wel-
willende deelneming en gebeden.