

Wie mijn volgeling wil zijn,  
neme zijn kruis op  
en drage het mij achterna.

(Uit het Evangelie).

DANKBAAR AANDENKEN AAN

**MEVROUW**

**Marie-Madeleine  
DE VLEESCHAUWER**

echtgenote van de Heer  
**Oscar DE PESSEMIER**

geboren te Michelbeke op 21 december 1911  
en godvruchtig overleden in het Sint-Franciscustehuis te Brakel - Oprakel op 3 juni 1989,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden.

Zij was de goedheid zelf. Maar dat goed-zijn van haar had niets met zwakheid te maken, wel integendeel; ze was de uitdrukking van door zorgen en verdriet gelouterde levensmoed. De beproevingen hadden haar trouwens niet blind gemaakt voor het vele goede dat de Heer haar had gegund. Vandaar haar eeuwige glimlach en haar aanstekelijke opgeruimdheid. Maar het geheim van dat alles, de grond en de drijfveer ervan, waren haar diep geloof en de innigheid van haar gebedsleven. Zij

wist zich met allen die haar lief waren geborgen in Hem, die geeft en neemt en hoe dan ook altijd met ons welzijn bezig is.

In alle eenvoud heeft zij ons een voorbeeld gegeven: ware grootheid is vaak in het kleine te zoeken; in de betrachtting om de simpele dingen goed te doen. Laten vooral zij, die haar dierbaar waren en voor wie zij geleefd en gestreefd heeft dat niet vergeten. Wat zij hen als opdracht zou meegeven, als zij het nog zeggen kon, kunnen zij best vermoeden. Dat niet te vergeten, zal de mooiste manier zijn, om haar gedachtenis in ere te houden. En laten wij allen haar gedenken in onze gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!

**Namis op woensdag 21 juni om 19 uur.**

†

**De families**

**DE VLEESCHAUWER, DE PESSEMIER,  
DE LANGHE en VAN DER SCHUEREN,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Uitg. Braeckman bvba - (055) 42 26 24  
Begrafenisond. bvba Raoul - (055) 42 24 49