

Weest waakzaam, want gij kent dag noch uur.



**IN DE VREDE VAN KRISTUS RUSTE DE  
ZIEL VAN ZIJN TROUWE DIENARES**

MEVROUW

**Marie - Palmyre  
DE VLEESCHAUWER**

echtgenote van de Heer  
**Albert BAUTERS**

geboren te St. Kornelis-Horebeke op 23 oktober 1901 en er op het onverwachts, maar niet onvoorbereid naar het hemels Vaderhuis teruggeroepen op 8 januari 1970, bediend van het H. Oliesel in extremis.

Zij was lid van de Bond van het H. Hart, Kerk en Leven en Broederschap H. Cornelius.

Na een vruchtbaar leven is de Heer zijn trouwe dienaars komen halen om voor altijd met Hem te zijn in de vrede van het oneindig geluk.

Zoals de flinke vrouw, waarover de H. Schrift ons spreekt, was zij werkzaam en vlijtig, ook heeft ze haar brood in ledigheid niet gegeten.

Haar laatste dagen hier op aarde waren dagea van ziekte en lijden : door de beproeving gelouterd ging zij tot de Heer.

Heer, wij danken U ; om de kristelijke belevenis, die moeder heel haar leven bewaarde ; Om de zorgzaamheid en genegenheid die zij ons steeds betoonde, en om de dankbare wederliefde die wij haar mochten schenken.

Beminde echtgenoot, vele jaren hebben wij gelukkig geleefd, op het onverwachts heb ik U verlaten ; mijn heengaan zal voor U een grote leemte achterlaten. Troost U en zoekt sterkte in het gebed.

Beste kinderen en familieleden, de dood breekt zo dikwijls het geluk tussen ouders en kinderen ; Wij weten dat wij hier niet zijn om te blijven, maar scheiding is altijd pijnlijk.

Hebt dank voor uw vriendschap en goede zorgen. Weest voor vader en tante een troost en steun. Over de dood heen blijven wij met elkander verbonden ; dankbaar zult gij mij blijven gedenken ; Tot wederziens in het hemels Vaderhuis.

H. Hart van Jezus. ons toekome uw rijk.

H. Cornelius, patroon der zieken, bid voor ons.

De families **DE VLEESCHAUWER, BAUTERS,  
CASIERIS en VAN DER ZWALMEN,**

Danken U van harte voor de gebeden  
en blijken van kristelijke deelnaeming.

**Uitg. H. Bauters, St. Kornelis-Horebeke.**