



In de vrede van Christus is van ons  
heengegaan

Mevrouw

**Marie - Suzanne**

**DE VLEESCHAUWER**

echtgenote van de Heer  
**Constantien HAESBROEK,**

geboren te Nederbrakel op 27 augustus 1903  
en naar haar Schepper teruggekeerd in de  
Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel  
op 17 mei 1974,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Het tegenwoordige leven is ons niet gegeven om te rusten en te genieten, maar om de hemel te winnen door arbeid en offer.

Moge deze vrouw, o Heer, die U geloofd heeft en op U gehoopt heeft, de eeuwige rust bezitten.

Scheiden valt hard wanneer iemand onverwacht wordt meegenomen. Maar het kristelijk geloof brengt troost omwille van de zekerheid van een blijvend samenzijn in het andere leven.

De kwellingen die de ouderdom met zich meebrengt hebben haar een juist inzicht gegeven in de vergankelijkheid van dit aards

bestaan. Zo heeft zij zich des te beter kunnen voorbereiden op de komst van de Heer.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, ik dank U om uw blijken van liefde en genegenheid. Gedenkt mij in uw gebeden, uw moeder vergeet U ook niet bij God.

De families DE VLEESCHAUWER,  
HAESBROEK, DE VOS, VAN DE WALLE,  
**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel