



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Mathilde DE VLEESCHAUWER

weduwe van de Heer
Remi DE WAEGENAERE,

geboren te Nederbrakel op 27 december 1893
en godvruchtig overleden te Brakel
op 20 juni 1973,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Van onze duurzame overledene die wij vandaag ten grave dragen mogen we getuigen van haar diep geloof en haar blijvende bezorgdheid voor het wel en wee van wie haar dierbaar waren. Doorheen al haar beproevingen, heel en al uitgeput prevelde ze steeds weer dat gebed dat ze van kleins af geleerd had en dat ze ongetwijfeld ontelbare malen gebeden heeft doorheen haar hele leven: Wees gegroet Maria. Ten einde van haar levenskrachten bad ze met zoveel te meer aandrang: bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.

Totaal voorbereid, maar daarom nog niet verlost van de pijnen verwachtte ze de Heer om haar te komen halen. Stil is ze uiteindelijk van ons heengegaan, gans uitgeput en toen ze bijna niet meer van deze wereld was.

Vol vertrouwen bidden wij tot de Heer van leven en dood dat Hij deze brave vrouw vol erbarmen opneme in het Hemels Vaderhuis en haar zou lonen om het vele schone dat zij tijdens haar leven gegeven heeft.

Mijn duurzame René, mijn beste familie en mijn goede geburen, wat kan ik U genoeg bedanken voor uw oprechte genegenheid, voor uw liefdevolle en onvermoeibare zorgen. Ik dank U zeer oprecht en moge God er U om lonen. Bidt nu tot God dat Hij mij nu de eeuwige rust en vrede schenke.

Heer, geef haar de eeuwige rust en dat het eeuwig Licht haar verschijne.

De families DE VLEESCHAUWER, MARTENS,
DE WAEGENAERE, HOEBEKE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel