

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.

Ontnam de dood mij uit uw midden
vergeet mij niet als gij zult bidden
opdat de Heer mij moge opnemen
in zijn Heerlijkheid.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

**Napoleon, Albert
DE VLEESCHAUWER**

echtgenoot van Mevrouw
ANNA VAN LIEFDE

geboren te Nederbrakel, op 30 juli 1915 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
kliniek St. Elisabeth te Zottegem, op 5 no-
vember 1980, gesterkt door het H. Sakrament
der zieken, de H. Kommunie en de
Pauselijke Zegen.

Op het feest van Allerzielen hebben wij
gebeden voor al onze overledenen :

« Heer God,
wij roemen op uw Zoon Jezus Christus,
die voor ons op het kruis is gestorven,
maar die uit de dood verrezen is.

Wij vragen U
dat Gij goedgunstig zijt en ons gebed
verhoort,

dat Gij ook onze hoop bevestigt
en uw dienaren tot het eeuwig leven wekt

dat zij van U verwachten,
door en in onze Heer Jezus Christus,
uw Zoon, die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. - Amen »

Wij zijn in diepe droefheid gedompeld om-
dat onze beminde echtgenoot, geliefde va-
der en grootvader, familielid en vriend van
ons is heengegaan.

Geheel zijn leven, tot het laatste ogenblik,
stond in het teken van bekommernis en zor-
gen voor zijn gezin. Niettegenstaande hij
wist wat komen moest droeg hij zijn ziekte
met moed, volharding en zonder klagen. De
toekomst van zijn echtgenote, kinderen en
kleinkinderen waren nog zijn enige zorg.

Dierbare echtgenote, lieve kinderen en
kleinkinderen, heb dank voor uw grote zorg
en liefde vooral in mijn laatste levensmaan-
den, waar wij samen wisten dat wij in dit
bestaan van elkaar zouden gescheiden wor-
den, maar waar wij ook de gelovige zeker-
heid hadden dat wij in Gods heerlijkheid
opnieuw samen zouden zijn. Blijf dan allen
voor mij bidden.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn ver-
trouwen.

**De families DE VLEESCHAUWER,
UYTTERHAEGEN, VAN LIEFDE en
VAN WIJMEERSCH,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
genegenheid en DANKEN U.