

M
Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer !

†

Bid voor de zielersuf van Mijnheer

Prosper De Vleeschauer

echtgenoot van Mevrouw

Anaïs De Wolf

geboren te Michelbeke de 4 oktober 1894
en godvruchtig overleden in de kliniek
te Oprakel op 2 juli 1977,
gesterkt door de HH. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van de gepensioneerden.
Oudstrijder 1914-1918 - Vuurkruiser
Oorlogskruis met palm - zeven frontstrepen
Zege- en Herinneringsmedaille
van de veldtocht 1914-18

Gelukkig de mens die de beproevingen van
het leven gelaten doorstaat, want na het lijden
zal hij de kroon van het leven ontvangen die
God beloofd heeft aan degenen die Hem
liefhebben.

Zoals het leven van iedere mens, zo was
ook dat van Prosper een aaneenschakeling
van blijde en droeve gebeurtenissen. Hij heeft
alles met wonderbaar begrip uit de handen
van de Heer aanvaard, overtuigd dat de
kruisweg op aarde eindigt in de eeuwige glorie.

Wie hem benaderde ondervond dat hij een
minnelijke vriend was. een goede en bezorgde
vader: Hij vergaf zich zelf en zijn tegenheden
om heel en al in dienst te staan van vrouw
en kinderen. Met veel moed op genezing
ging hij ter verzorging heen: hij mocht helaas
niet terugkeren, maar hij wist Gods wil met
onderwerping te dragen.

Beminde echtgenote, de scheiding is altijd
te vroeg. We droomden over nog veel geluk-
kige dagen midden ons kinderen te mogen
doorbrengen. Het heeft niet mogen zijn: treur
er niet om, maar heb moed en stel uw betrou-
wen op de Heer. Dank voor uw genegenheid
en liefde.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, gaarne
had ik nog lang van uw toewijdende liefde
genoten. Ik dank U erom en reken verder
op onze vereniging in gebed.

Beste familieleden en vrienden, vaartwel en
tot weerziens in de hemel.

Jezus, barmhartigheid.

De families De Vleeschauer - Leyman

De Wolf - Taildeman

DANKEN U

voor de blijken van kristelijke deelneming in
rouw en gebeden.

.....
Druk. L. Jooris-Brewaëys, Zottegem