

Steeds komt er licht voor de vromen,
geluk voor de oprechten van hart. Ps 97.

+

Bidden we voor

Rachel DE VLEESCHAUWER

Weduwe van Jérôme VAN HUFFEL

Geboren te Roborst op 17 juli 1911 en zacht
in de Heer ontslapen in de kliniek van Lember-
gen op 19 december 1987, gesterkt door de sa-
kramenten der zieken.

De families

DE VLEESCHAUWER, COTEUR,
VAN HUFFEL, VAN DEN BERGHE.

danken u voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

Namis op zondag 7 februari 1988 om 9 uur.

Almachtige God,
een nieuwe dageraad is aangebroken;
uw mensgeworden Woord stelt ons leven
in een geheel nieuw licht.
Geef dat dit mysterie ons vervult
en aan de dag treedt in elk werk
dat we verrichten.
(Dageraadsmis Kerstfeest).

Vroeg in de morgen, Vader,
hebt gij onze goede zuster opgeroepen
naar het komende licht van Kerstmis
waar wij hoop vol naar uitkijken.
op het ritme van weken en jaren
heeft Rachel gewerkt en gezorgd
en werd haar dagtaak bepaald
door het komen en gaan
van klanten en vrienden in 't lokaal.
Weduwe sinds iets meer dan tien jaar,
droeg ze steeds duidelijker de sporen
van het ouderworden en alleenzijn.
In stilte verborg ze haar lijden,
bleef dankbaar bij ieder bezoekje.
dacht na en bad achter gesloten deur.
Lange tijd van kliniek voltooide
haar eenvoudig bestaan onder ons.

Neem haar nu op, Goede Vader,
in de gemeenschap van uw heiligen
en allen die ons gelovig voorgingen,
voor het vieren van het eeuwige feest,
dank zij Jezus die komen wou
om onze menselijke zorgen en kwalen
te helpen dragen ten einde toe.
Laat ons dankbaar blijven om het goede
dat we van haar mochten ontvangen
en zegen allen die van harte
haar in uw Naam hebben welgedaan.

Moeder van onze Verlosser, bid voor ons

druk. Morre - Begraf. De Pauw