

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mijnheer

René DE VLEESCHAUWER

echtgenoot van Mevrouw

Thérèse UYTTERHAEGEN

geboren te Nederbrakel,

de 11 november 1887 en er godvruchtig overleden,

de 25 februari 1956, gesterkt door

al de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Weggevoerde van de oorlog 1914-1918.

Wat voor het oog en het oordeel van de mensen, een tegenslag een grote beproeving is, is veelal door Gods Voorzienigheid gewild om de mensen, die zijn schepselen zijn, te brengen tot het doel waarvoor ze geschapen zijn, namelijk de vreugde en de zaligheid van de hemel. Het mag steeds als een grote gunst worden beschouwd, te weten dat de dood nadert, want voor sommigen, komt de dood, volgens het woord van de Heer, en eenieders vaststelling als een dief in de nacht. Gelukkig zijn wie de dood niet verrast.

De duurzame overledene wist dat God hem riep, en hij heeft Gods stem aanhoord en zich bereid verklaard en gemaakt God te ontmoeten in de eeuwigheid, en loon naar goede werken te ontvangen. Als vader heeft hij de verantwoordelijkheid voor zijn gezin opgenomen en zolang zijn krachten het toelieten heeft hij zich aan die taak niet onttrokken.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, wetende, dat de dood onvermijdelijk was moet ge wel, meer dan ik, droeve uren en dagen hebben gekend. Danken we God voor de gunst en de genaden die Hij me schonk. Ik blijf U dankbaar voor de zeer goede zorgen die ge U voor mij getroost hebt. Alleen wat de mensen uit edelmoedige liefde doen voor elkaar, blijft eeuwige waarde hebben, want daaraan echt God zijn beloning. Vergeet me niet in uw gebeden en tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)

Vandendriessche, opr. Paul De Vleeschauwer, Ned.

Mevrouw René DE VLEESCHAUWER, geboren Thérèse UYTTERHAEGEN;
Mijnheer en Mevrouw Jozef DE VLEESCHAUWER-EECKHOUT en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Albert DE VLEESCHAUWER-VAN LIEFDE en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Cyriel VAN TWEMBEKE-DE VLEESCHAUWER en kind;
De familiën DE VLEESCHAUWER, UYTTERHAEGEN,
MARTENS en DE CLERCQ;

zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen,
bieden U hiervoor hun welgemeende dank.