

Geloofd zij Jezus-Christus !



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

RENÉ DE VLEESCHAUWER

Weduwnaar van Mevrouw

CLARA LEMAITRE

geboren te Ophasselt, de 9 Augustus 1879 en aldaar godvruchtig overleden de 20 November 1952, voorzien van al de Genademiddelen onzer Moeder de H.Kerk en van de Pauselijke Zegen.

Afgevaardigde Beheerder der Ets De Vleeschauwer Gebr. N.V. ; Ridderin de Kroonorde ; Schepene der Gemeente Ophasselt ; Voorzitter van de Nationale Strijdersbond, Afdeling Ophasselt ; Vereerd met de Herinneringsmedalie, de Zegepraalmedalie, enz.

De dood van de rechtvaardige is de rust, het einde van de arbeid van zijn leven, de beloning van zijn kwellingen, de kroon van een edele strijd. (H.Chrys.)

De dierbare overledene, van krachten uitgeput, stierf in een gezegenden ouderdom. Hij werd aan zijn dierbaren wel onverwachts, maar niet onvoorbereid ontruikt, want hij was een oprechte christen, die niettegenstaande zijn vele werk, zijn christelijke plichten behartigde, zijn gebedsleven onderhield en getrouw de Rozenkrans bad in zijn familiekring, elke dag.

In het uur van zijn dood, zal hij door O.L. Vrouw beschermd en opgenomen zijn in de hemel.

Voor zijn omgeving, zo voor zijn familieleden als voor zijn werkvolk, was hij een zachtzinnige vader ; voor zijn medeburgers een wijze raadsman en werkelijke steun ; voor zijn land in nood, een trouwe strijder. Met recht en

reden werden hem talrijke eretekens toegekend. Hij was aangenaam aan God en aan de mensen en daarom zal zijn gedachtenis in zegen blijven.

Mijn dierbare kinderen, een schone oude dag lachte ons tegen en we meenden er nog enige tijd te mogen van genieten. Oe Almachtige God beschikte er anders over. Nu zeggen we : «Uw wil geschiede» ! Ik dank U voor de diepe genegenheid en liefde.

Dierbare broeders, zusters en familieleden, nu ik uit uw rangen ben weggerukt weegt op u een zwaardere last van het atelier. Steunt eikander en volgt getrouw de weg die wij betraden, met vereende krachten.

Mijn trouwe vrienden en bedienden, blijft me ook trouw door een goed gebed voor uw patroon. Hebt dank !

Vaaiwel ! en tot wederziens in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)



De Families DE VLEESCHAUWER ;
LEMAITRE ;
MONJOUR ;
VAN WASSENHOVE ;

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene.

DANKEN U

Uitgever Frans De Vos, Ophasselt