

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

## Robert DE VLEESCHOUWER

echtgenoot van Mevrouw

ANNA HOECKMAN

geboren te Zegelsem, de 1 november 1901 en  
kristelijk overleden in het Kliniek te Opbrakel, de  
19 november 1965, gesterkt door de HH. Sacramenten  
van de Zieken en de Stervenden en voorzien van de  
Pauselijke Zegen « in het stervensuur. »

*Lid van de Bond van het H. Hart.*

Een sterke man, nauwelijks 64 jaar oud, werd opgeroepen om afrekening te houden over zijn leven.

Als wij mochten oordelen, zouden wij het woord herhalen « Ga binnen, goede en trouwe dienaar, in de vreugde van uw Heer ». Mt. 25, 21.

Trouwe dienaar!..Tot de laatste zondag van zijn werkzaam leven heeft hij, niettegenstaande lichamelijke ongemakken en pijnlijke ziekte, de zondagmis willen bijwonen en willen deelnemen aan de parochiale eucharistieviering. Daar hoorde en beluisterde hij de jaarlijkse onderrichting over de laatste HH. Sacramenten : over het Sacrament der Zieken, het H. Olieselen over het sacrament der Stervenden, de H. Teerspijze of H. Communie waardoor de zieke onmiddellijk wordt voorbereid op de eeuwige glorie en gesterkt voor de overgang uit het lijden van deze wereld naar het geluk van het hiernamaals.

Twee dagen later moest hij worden overgebracht naar de kliniek. De dokters bevinden zijn toestand hopeloos en de Zuster verpleegster vraagt hem of hij de laatste HH. Sacramenten wil ontvangen. Onmiddellijk verklaart hij zich bereid, want hij wist en zei dat hij niet meer naar huis zou terugkeren. Met het volle gebruik van zijn verstand heeft hij zijn leven betrouwvol gelegd, zoals Christus op het kruis in de handen van de Vader.

Wie kan er aan twifelen dat die laatste zondagmis voor hem een zeer grote genade betekende ? En wie voelt niet aan hoe troostrijk en voorbeeldig de dood van zo 'n man voor ons allen is ?

Geliefde echtgenote, ik weet hoe pijnlijk gij dit heen

gaan zult blijven aanvoelen. Zoek bij de Heer de kracht om alles te kunnen aanvaarden zoals ik het aanvaard heb en er zal vreugde over uw leven komen terwille van mij. Bemind de kinderen, voor u heb ik gewerkt en alles geofferd : mocht mijn werk en mijn offer bijdragen tot uw geluk ; ik reken op uw gebed en op uw liefde voor moeder. Duurbare familieleden en vrienden, één zaak kan mij nog helpen : uw gebed.

Jezus, Maria, Jozef.

De vier akten.

---

Van Der Donckt, Zegelsem



Mevrouw Robert DE VLEESCHOUWER geboren Anna  
HOECKMAN ;

De families DE VLEESCHOUWER, HOECKMAN,  
DE VOS, BEDANKEN.