

Niemand kent de schikkingen van Gods Voorzienigheid.
H. Math. VI.-9

† ZALIG AANDENKEN †

van den jongen Heer

Roger DE VLEESCHAUWER

zootje van Mijnheer

Richard en Mevr. Emma DE CUBBER

Geboren te Elst, den 22 December 1936 en aldaar
aan de liefde zijner ouders ontrukkt den 10 Nov. 1945



Hij verscheen onder ons als een frissche bloem die
nauwelijks was ontloken of zij wierd geplukt ; hij is
verdwenen als een schaduw. Job. XIV-2.

Hij was een schuldeloos kind, zachtmoedig en God-
vreezend, beproefd gelijk het goud in het vuur heeft
hij langdurige kwellingen geleden, maar hij heeft den
Naam des Heeren aanroepen en al zijn betrouwen op
Maria gesteld.

Gelukkig die in God gelooven
Als zulke wonden 't herte slaan
Het is d'Almatige daarboven
Die 't zoo gewild heeft en gedaan.

Weent dan niet lieve Ouders, Grootmoeder, Broeder
en Bloedverwanten ik besef uwe eindelooze droefheid,
doch troost U. Uit dit tranendal ben ik verlost. Van
de boosheid der wereld ben ik bevrijd en nu ben ik
voor eeuwig gelukkig, met een dankbaar hertje
voor al uw goede zorgen verlaat ik u ; ik zal U in den
hemel beminnen gelijk ik u op aarde bemind heb en
voor u allen bidden.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.
Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust. (300 d. afl.)

Mijnheer Richard DE VLEESCHAUWER
en zijne echtgenooten geboren Emma
DE CUBBER ;

Jonge Heer Richard De Vleeschauwer ;

Mevrouw Prudence Van Wambeke ;

De Familiën De Vleeschauwer en De
Cubber,



zeer gevoelig voor de bliken van
kristene deelneming en gebeden,
in onzen diepen rouw, danken wij
U oprecht.



Druk. O. Schautteet Zottegem - Van Nedervelde Elst